

Zondagsbrief

4^e jaargang, nummer 18

Zondag 2 oktober 2022

Kleur van de zondag: **groen**



Wijkgemeente
ZuidWest

Mededelingen

Let op!

De dienst begint met ingang van zondag 2 oktober om 10 uur.



Meeleven met...

Tijdens hun vakantie moest de heer George Kraan, Mozartdreef 58, 3906 BR, met acute buikklachten worden opgenomen in het ziekenhuis van Lugano. De klachten waren van kritieke orde en George is meteen geopereerd. De familie is zeer dankbaar voor het adequate handelen van de artsen. George is inmiddels thuis in Nederland, waar hij stapje voor stapje vooruitgang boekt. Met goede zorg om hem heen hoopt hij in de komende tijd verder op krachten te komen. We denken aan George, Anneke en de kinderen en wensen hun goede moed toe en Gods zegen.

Bloemengroet

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging naar mevrouw Hennie Roks, mr. dr. Schokkingstraat 61.

Eerste collecte: Kerk en Israël

Op 2 oktober, Israëlzondag, is de eerste collecte bestemd voor het werk van Kerk & Israël. Kerk en Israël verbonden door ontmoeting en dialoog. De relatie met het volk Israël is voor de Protestantse Kerk een essentieel onderdeel van de eigen identiteit. De kerk voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk geloof. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting. Daarop zijn alle activiteiten van Kerk en Israël gericht. Het magazine Op weg laat mensen aan het woord die betekenis geven aan de joodse wortels voor geloven en kerk-zijn vandaag, en stimuleert aandacht voor de joodse achtergronden van de Bijbel en het geloofsgesprek in de gemeente. De handreiking 'Onopgeefbaar Verbonden' brengt mensen in plaatselijke gemeenten in gesprek over de onopgeefbare verbondenheid. Daarnaast zijn er de jaarlijkse ontmoetingsdagen Kerk en Israël en het internetproject 'De Uitdaging'.



Met uw bijdrage aan de collecte maakt u deze activiteiten, gericht op ontmoeting en gesprek en op leren van de dialoog tussen joden en christenen, mogelijk. Om ons geloof levend te houden.

Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 10 ABNA 0444 444 777, t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Kerk en Israël. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Gezellig in de buurt!

Afgelopen week mocht ik aanschuiven in één van de huiskamers in Veenendaal West. Daar werd 's avonds een NET-ontmoeting gehouden, waarbij gemeenteleden uit de buurt samenkwamen. Met ons groepje van deze avond waren we misschien niet de allergrootste groep en er waren geen nieuwe gezichten, maar de huiskamer was toch goed gevuld, de koffie en thee waren warm en onze gastvrouw van deze avond had iets lekkers gebakken. "Dat is een tijd geleden hè!" hoorde ik naast me. We stelden vast dat de tijd de afgelopen jaren, helemaal door corona, voorbij gevlogen is. Vroeger waren er ook weleens dit soort avonden geweest.

Naast gezelligheid deelden we samen ook een serieuzere noot, waardoor we elkaar beter leerden kennen. Ik kijk terug op een mooie ontmoeting! In de komende weken vinden er meer van dit soort NET-ontmoetingen plaats in de middag en avond. Verschillende van onze ouderlingen en contactpersonen zijn bij de organisatie van deze ontmoetingen betrokken. Misschien heb jij al een uitnodiging gehad van iemand in jouw straat of buurt. Kom je dan ook gezellig langs? Het kan een drempel zijn, juist na een lange periode of als je nieuw bent, om mee te doen, maar hopelijk durf jij ook de stap te zetten. De eerste stap is vaak het meest lastig, maar wat is het leuk om elkaar een beetje beter te leren kennen in de gemeente!

Wil jij ook ergens meehelpen of een ontmoeting organiseren, of wil je iets weten over een ontmoeting bij jou in de buurt? Laat het dan even weten aan je eigen sectie-ouderling of neem contact op met ondergetekende. Let op: Niet in alle straten is er momenteel een ontmoeting georganiseerd, dus heb jij nog niets gehoord maar wél zin in een ontmoeting? Laat het even weten, dan brengen we je in contact met de NET ontmoeting die het meest dichtbij is!

*Namens de werkgroep pastoraat, Anne Stelma - Ribberink
astelma@pkn-veenendaal.nl, (06) 37 38 64 26*

Startweekend

Soms werkt het weer mee, soms werkt het wat tegen... Afgelopen zaterdag viel er veel regen tijdens de kringloopmarkt. Toch was het een heel gezellige dag! Velen hebben de regen getrotseerd en we mogen tevreden zijn met de opbrengst van de verkoop. Zondagmorgen scheen de zon, waardoor de knapzakgesprekken veelal wandelend gevoerd konden worden. We kijken terug op een goed weekend met mooie ontmoetingen: vrijdag tijdens de voorbereidingen, zaterdag op de kringloopmarkt en bij de barbecue en zondag rondom de dienst, bij het koffiedrinken, tijdens de knapzakgesprekken en de lunch. Velen hebben achter de schermen geholpen om dit mogelijk te maken. Hartelijk dank daarvoor!

Hulp aan daklozen

Vorige week werd het moderamen benaderd door een gemeentelid met de vraag om hulp voor een dakloos echtpaar dat in een tentje in de wijk Dragonder bivakkeerde. Vanwege de gevaarlijke situatie was het verzoek of deze mensen voorlopig met hun tentje in de binnentuin van onze kerk zouden mogen staan. We hebben dit verzoek serieus genomen en de situatie besproken. We zijn van mening dat het binnen onze missie & visie past, maar zeker ook bij het kerk zijn in het algemeen en het omzien naar elkaar in het bijzonder om aan dit verzoek gehoor te geven. De mogelijkheid om binnen ons gebouw een slaapplek aan te bieden is ook besproken. Dit werd ons echter afgeraden.

Afgelopen zondagavond is het tentje verplaatst naar onze binnentuin. Er is afgesproken dat men daar, met inachtneming van een aantal opgestelde regels, vooralsnog gedurende een maand mag bivakkeren. Voor sanitaire voorziening is gezorgd in de vorm van een Dixi. Men mag naar binnen tijdens de Open Kerk, maar zelfstandig toegang tot onze gebouwen is niet toegestaan. Ons is aangeraden de hulp zo sober mogelijk te houden. Er is een kleine kerngroep samengesteld die e.e.a. coördineert. Als u op de één of andere manier hulp zou willen bieden, wilt u dat dan aangeven bij Jan van de Pavert via morgenster1955@gmail.com.

We hopen uiteraard van harte dat deze schrijnende situatie voor dit echtpaar niet te lang zal duren en dat er via professionele hulpverlening snel onderdak gevonden zal worden. Mochten er vragen zijn, dan kunt u bellen met Ton Keijman (06) 10 73 63 26 of Berry Veenhof (06) 53 70 40 55.

Namens de wijkkerkenraad, Carla van Maasakkers, scriba

Bericht van de boekentafel

Vanaf 2 oktober maakt de boekentafel een nieuwe start. Op 22 september haalden wij 20 nieuwe boeken bij boekhandel van Kooten. Het zijn zowel godsdienstige boeken als romans en brieven. Enkele voorbeelden:

- Samen de Bijbel ontdekken, Handboek voor Bijbelstudie;
- Mariken Heitman: Wormmaan (roman);
- "Kan de wetenschap alles verklaren?" een heldere en verfrissende studie;
- Jan Willem Otten: Zondagmorgen, over het missen van God;
- Toon Tellegen: God onder de mensen;
- "Klimijzers": Hoe de theologische traditie ons kan helpen bij geloofsvragen.

Komt U vooral eens kijken bij de nieuwe boeken op de tafel. Wij hebben ook leuke kinderboeken! En als U in de krant of op andere wijze over een nieuw boek hebt gelezen, willen wij dat graag voor U halen of bestellen.

Namens de boekentafelgroep, Dick Vogelezang

Israël zondag

In verband met deze zondag hebben wij als werkgroep Joodse Begraafplaats Veenendaal in overleg met de Nederlands Israëlitische Gemeente (NIG) Utrecht besloten om op deze dag de Joodse Begraafplaats aan de Parallelweg in Veenendaal enkele uren open te stellen. Van 14 tot 16 uur zijn bezoekers welkom om over deze begraafplaats te wandelen en/of zich te laten informeren over dit

stukje historisch Joods erfgoed wat we nog bezitten in onze gemeente. Het verbaast ons altijd weer op open dagen te horen dat er zoveel mensen langs deze plek gelopen of gereden zijn zonder er ooit op geweest te zijn. Toegegeven het hek is bijna altijd gesloten uitgezonderd 4 en 5 mei en open monumenten dag, dan moeten deze dagen i.v.m. de sjabbat niet op zaterdag vallen. Veelal horen we van bezoekers bij het verlaten: "Het was goed dat we hier waren". U bent op deze zondag daar hartelijk welkom, mannen en jongens vanaf 14 jaar met bedekt hoofd, een leen keppeltje is eventueel beschikbaar. Graag tot ziens!

Jaap Krocké, Coördinator Werkgroep Joodse begraafplaats Veenendaal
(06) 27 16 02 52, (0318) 510 904, krock007@xs4all.nl



VOEDSELBANKEN.NL
Veenendaal

Doe je mee met het inzamelen van boodschappen voor de voedselbank?

Het is hard nodig in deze tijd! Achter in de kerk liggen tassen en boodschappenlijstjes. Inleveren kan elke zondag in oktober voor de dienst en elke donderdag in oktober tijdens de open kerk van 19-20 uur. We hopen vele kratten te vullen met elkaar.

Namens de diaconie



ESTAFETTE

De boodschappen lijstjes
liggen achterin de kerk en
staan op de website.

Help je mee de voorraad
aan te vullen?



WIL JE ZIEN WAT EEN
PRACHTIG WERK DE VOEDSELBANK
DOET?

Ga mee met de rondleiding!

Dinsdag 11 oktober
19.30-20.30 uur.
Verzamelen bij de voedselbank,
Gilbert van Schaonekestraat 75

Ga je mee?

Graag inschrijven op de lijst achterin de kerk of via
zw-diaconie@pkn-veenendaal.nl



VOEDSELBANKEN.NL
Veenendaal



Wereldvoedseldag 2022

16 oktober is het wereldwijd Wereldvoedseldag, bedoeld voor een betere voedselverdeling en tegen de honger. Op vrijdag 14 oktober wordt er in het Trefpunt voor beide wijken samen een sobere 3-gangenmaaltijd in dit kader geserveerd, met als inleider socioloog en voedingskundige Martin van der Gaag. Hij geeft vooraf een korte presentatie over consumeren, voedselbederf, duurzaamheid en verspilling. Geef u zo snel mogelijk op, liefst voor maandag 10 oktober, als u wilt komen eten en/of mee wilt helpen deze maaltijd te bereiden. U krijgt de ingrediënten en recepten. Dus geef u op!

Ada Coppoolse,

adacoppoolse@gmail.com, (06) 14 97 96 93

Ada Westerink,

ada.westerink@gmail.com, (06) 37 24 37 41

Voor wie steek jij een kaarsje aan?

Oproep: 2 november sluiten we aan bij de landelijke actie 'Voor wie steek jij een kaarsje aan'. Ons thema dit jaar is 'Volg het Licht'. Om een mooi lichtsnoer te maken zoeken we lege jam- of groentepotjes. Heb je lege potjes voor ons, dan kan je deze inleveren, zondag of tijdens de Open Kerk.

Wandeling PGV

Zaterdag 8 oktober maken we een rondwandeling door het mooie gevarieerde gebied tussen Veenendaal, Elst en Rhenen. De wandeling voert onder andere door zandafgraving Kwintelooijen, Remmerdense Heide, de Plantage Willem III, de Rhenense Stadbossen en Landgoed Remmerstein.

Kwintelooijen is een natuur- en dagrecreatiegebied wat onderdeel is van de Utrechtse Heuvelrug. In de jaren 70 deed het gebied dienst als plek voor zandafgravingen. Tegenwoordig beslaat het gebied in totaal 68 ha en is onder te verdelen in een natuurgedeelte (36 ha.) en een recreatiegedeelte (32 ha.).

Plantage Willem III is een voormalige tabaksplantage op de zuidwestflank van de Utrechtse Heuvelrug bij Elst. De grote open ruimte grenst aan de Remmerdense heide. Nadat de tabaksteelt werd gestopt is het gebied gebruikt voor andere landbouwactiviteiten. In mei 1995 werd de Plantage Willem III aangekocht door Het Utrechts Landschap, met als bestemming natuurontwikkeling. Het gebied wordt begraaasd door o.a. Galloway runderen en damherten.

De totale lengte van de wandeling bedraagt ongeveer 14 km. We verzamelen op de parkeerplaats van Kwintelooijen aan de Oudeveense Grindweg om daar vandaan om 09.30 te vertrekken. Gezien de lengte van de wandeling is het raadzaam om eten en drinken mee te nemen voor onderweg. De PGV-wandelwerkgroep neemt u graag mee op deze aantrekkelijke ontdekkingsstocht.

Opgeven voor deze wandeling kan tot vrijdagavond 7 oktober 20 uur per mail op zw-wandelgroep@pkn-veenenedaal.nl of telefonisch bij René Haverdings, (06) 54 26 25 16.



Kijkcijfers dienst 25 september 2022

Direct: 128 Opname: 87

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest

www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl.

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de

digitale nieuwsbrief.

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op

www.kerkdienstgemist.nl.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk woensdag a.s. worden verstuurd naar

zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl.



Protestantse Gemeente
Veenendaal